

PERSBERICHT NIJKERKSE KLOKKENSPELVERENIGING

24 april 2009

MEIDEUN OP BEVRIJDINGSDAG

Het mooie weer in april gaf al aan dat het voorjaar al goed op dreef is. Toch is het in Nijkerk pas echt lente als de Meideun weerklinkt. Gezellige klanken van het carillon, om mee te fluiten als je nog wat in de tuin loopt te rommelen, of mee te neuriën bij een lekker kopje koffie.

Het is een traditie die teruggaat tot voor 1900. Sinds 1983 worden de Meideunen niet meer door de stadsbeiaardier gespeeld, maar door vergevorderde beiaardstudenten. Dit jaar wordt de eerste Meideun verzorgd door Mathieu Polak. In feite is hij al jaren geleden afgestudeerd aan de Nederlandse Beiaardschool (NBS) in Amersfoort, maar omdat hij vorig jaar Compositie is gaan studeren aan het Utrechts Conservatorium, is hij toch weer student!

Mathieu Polak is ook afgestudeerd pianist, maar concentreert zich meer en meer op de beiaardkunst, waarbij het onderwijs daarin zijn speciale interesse heeft. Daarom doceert hij inmiddels ook aan de NBS.

Bevrijdingsdagliedjes

Het lichte element van deze 1^e meideun van 2009 wordt niet gevormd door meeliedjes, maar door liedjes die wat te maken hebben met de Bevrijding, waarvan vrijwel iedereen de melodiën kent. Eerst klinkt een Preludium van Albéniz (overleden in 1909) en na de Bevrijdingsdagliedjes zijn er drie liederen van Mendelssohn-Bartholdy (geboren in 1809) te beluisteren. Vervolgens drie composities van eigen hand: Energy, Gesture en The Enchanted Samurai. Afgesloten wordt met 8 virtuoze variaties van Mozart over het liedje "Ah! vous dirai-je maman" (klinkt als "Kortjakje"). De details zijn te vinden op de **website** van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging: www.nijkv.nl. Verder zijn daar natuurlijk ook veel andere wetenswaardigheden te vinden; de NijkV-site wordt namelijk nog steeds mooier en interessanter!

Luisterplaats

De meibespeelingen vinden plaats op de dinsdagen van mei, steeds 's avonds van 19.00-20.00 uur. Het beluisteren van de concerten kan natuurlijk overal in het centrum van Nijkerk, maar als u wat geconcentreerder (en gegarandeerd droog) wilt luisteren, kunt u terecht op de speciale luisterplaats van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging. Deze bevindt zich op een binnenplaatsje, dat bereikbaar is vanuit de Gasthuisstraat, tussen nr. 3 en 5. De toegang is gratis en men kan tussen de programmaonderdelen vrij in- en uitlopen. Natuurlijk zijn programma's aanwezig. De overige Meideunen worden verzorgd, steeds op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur, door:

- Dick Klomp en Wim Ruessink, op 12 mei,
- Rien Donkersloot op 19 mei en
- Wout van der Linden op dinsdag 26 mei als afsluiter van de serie.

